



“LANDAL WATERPARC VELUWEMEER”

met “TENDENS VAKANTIES”

A1509 van 31 augustus t/m 4 september 2015.





NIESSIEN



NEL



JET



MICHAEL



Onder de bezielende begeleiding van THEO WEMMERS,



CATY BOEF



en HEIDI VAN DE CRAATS.

MAANDAG:

Om tien uur zijn Heidi en Theo op het kantoor van Tendens in Arnhem. Zij gaan met de bus naar Eindhoven om onze gasten van deze week op te halen. Ze wonen met elkaar in één tehuis en kennen elkaar al heel lang. Klokslag twaalf uur is de bus volgens afspraak op het adres. De appartementen van Nel en Jet worden even bewonderd, tjonge, wat mooi en wat een ruimte. Gelukkig zijn Heidi en Theo met een hele grote bus want er gaan drie rolstoelen, drie rollators en veel grote koffers mee en niet te vergeten de vier gasten: Niessien, Nel, Jet en Michael. Ze hebben er zin in. De zon schijnt en daar gaan ze dan, op naar het Veluwemeer. Na ongeveer twee uur rijden zijn ze er. Op de rotonde bij het park staat iemand te zwaaien: dat is Caty. Zij en haar man Pieter waren er al met een auto vol boodschappen. Met de bus gaan we langs de slagboom het park op naar huisje nr. 69. We stappen uit en dan moet alles weer uitgeladen worden. Gelukkig hebben we nu twee sterke mannen bij ons. Tjonge, wat ziet het huis er mooi uit. Tijd voor koffie met appelgebak en slagroom. Pieter gaat met een echte koksmuts op pannenkoeken bakken. Heerlijk, daar hebben we wel zin in. We zitten buiten op ons overdekt terras. Zie je hoe goed Michael die koksmuts staat? De kok gaat na het toetje weer naar huis. Doei, bedankt en tot ziens! We bekijken ons huis en krijgen allemaal een slaapkamer. Michael en Jet slapen beneden, hebben een televisie en zelfs hun eigen badkamer. Later pakken we de koffers uit en ruimen we alles in.



Na het eten lopen, of laten we ons rollen, naar de jachthaven aan de andere kant van de dijk. Hier heb je het “Grand Café BooFoor” en daar hebben we een terrasje gepikt. De zon scheen tussen de spetters door en aan de hemel stond een regenboog.



DINSDAG:

Vandaag gaan we vroeg ontbijten, want we gaan de “Historische Driehoek” Enkhuizen, Medemblik, Hoorn beleven. Eerst met de boot van Enkhuizen naar Medemblik, dan met de stoomtrein naar Hoorn en dan met de NS trein terug naar Enkhuizen. Dus in de regen rijden we eerst door de Flevopolder naar Lelystad, daarna over de dijk naar Enkhuizen. Hier ligt de boot “Friesland” al klaar. Theo parkeert de bus achter het station en de tickets kopen we nog even bij het VVV kantoor. Dan gaan wij al vast de boot op. Michael en Nel gaan met een traplift omhoog de salon binnen en later ook weer naar beneden. Wat een uitvinding. We ploffen neer bij de eerste tafel, maar zoeken later een andere omdat het daar wat tochtte. Na een tijdje krijgen we warme chocolademelk of koffie met slagroom. Theo bedient en dat kan hij goed. Buiten is het nu te koud, maar Caty maakt toch nog even wat foto's voor dit verslag. Mooi! Er is ook een foto van het toilet; want dat was wel heel erg leuk. Haha. De overtocht duurt bijna anderhalf uur en we hadden een mooi uitzicht bij het raam!





Wanneer we in Medemblik landen komt de stoomtrein er net aan. Michael geniet. We gaan eerst even op de foto en dan het oude stationnetje binnen. We hebben een beker gekocht met de trein er op, een leuk souvenir. Ook zoeken we kaarten uit. Dan komt het echte werk, we gaan de stoomtram in. De conducteur wijst ons een rijtuig waar ook de rolstoelen kunnen staan. Het zijn hoge treden en Michael, die kanjer, lukt het om zelf boven te komen. Helemaal top, trots op jou ! Het is nu één uur, dus tijd voor de meegebrachte lunch. Ons rijtuig loopt aardig vol en even later gaat de stoomfluit en zet de trein zich in beweging. Tjoeketjoeketjoek ! Wat een geschommel, haha. Na een tijdje wagen een paar zich buiten tussen de rijtuigen in. Niessien is er zelfs niet meer weg te slaan en gaat echt uit haar dak !







Na deze prachtige tocht zijn we dus in Hoorn. Hier gaan we even shoppen. We komen Gaby, ook een vrijwilligster bij Tendens, nog tegen. Niessien wil even de Bart Smit in en koopt een mooie puzzel. Jet koopt een haarbandje. Nel ziet een leuk jurkje voor haar pop, maar koopt het niet. Ze zegt dat de pop het waarschijnlijk toch niet aan zal trekken. Tja, dan zou dat dan ook zonde van het geld zijn! We gaan bij de Hema koffie drinken. Jet zoekt, met het advies van Heidi, mooie make-up uit. Later ziet Michael ook ergens een leuke puzzel van dinosaurussen. Heidi koopt ook nog een bellenblaas en is daar helemaal gelukkig mee, haha.





Na een rit in een vrij volle NS trein gaan we naar een Pizzeria in Harderwijk. Zie je Theo met al die rolstoelen in de bus? Jet kijkt of het wel goed gaat. De pizzeria ziet er gezellig uit en na het bestellen van een drankje geven we direct door welke pizza iedereen graag wil hebben. De menulijst hadden we al in de bus liggen en onderweg hadden we tijd genoeg om onze keus te maken. We hadden een leuk meisje die ons bediende en het eten was heel erg lekker en het was er ook heel gezellig. Zoals Niessien zei: “Het was een prachtige dag!”



WOENSDAG:

Vandaag hebben we een rustdag. We blijven op het park. Uitslapen en brunchen in pyjama. Tussen de buien door schijnt de zon. Om twaalf uur gaat Michael met Heidi naar het zwembad. Theo loopt een paar keer met Jet naar de receptie en/of de winkel en gluurt even naar binnen bij het zwembad. Zwaaien en zwaaien. Oehoe zien jullie mij? Ik zie jullie wel, haha ! Jet wordt ongedurig dat haar verloofde zo lang weg blijft; later hoorden we dat hij ontzettend heeft genoten. Heel relaxed in het water en siësta op een ligbed. Rond twee uur krijgen de thuis gebleven dames trek en Caty maakt tomatensoep en met elkaar beginnen ze aan toastjes met brie, kip-kerriesalade en eiersalade, niet verkeerd. Later komen de anderen ook thuis en aan tafel. Niessien is aan een Disney puzzel begonnen en Nel kijkt naar een video van Mama Mia. Ook gaan we de kaarten schrijven die gekocht zijn. Boven liggen de poppen van Nel al op bed. Het zijn Nellie en Betsie. Ze liggen zo lief te slapen. Ssssst ! Nel heeft een eigen rookplekje op het terras. Op het park zie je veel konijnen en mussen.



s' Avonds eten we bloemkool met saus, doperwtjes, gebakken gekruide krieltjes, rollade met vleesjus en appelcompote. Als toetje komt er allerlei lekkers op ons bord. We zitten heerlijk in het zonnetje. Maar eerst kregen we een maskertje. Dat frist op en maakt jaren jonger, haha. Wat hebben we gelachen ! Michael en Jet hadden geen zin en keken tv op hun kamer. Later op de avond de dvd André Rieu in de Efteling bekeken, dat was echt genieten !





Met ons tweetjes eerst
24 treden op en dan tijd
voor koffie.



Deze Spaanse Schone
was in de wolken met een
wals van André Rieu.



DONDERDAG







Zo, dat was een geweldig dagje dierentuin. We hebben heel veel gezien en we hoorden zelfs de leeuw brullen. Tijdens onze lunch was er een mevrouw die voor ons allen nog een broodje kaas had, haha. Werden wij gevoerd, in plaats van de dieren. Het spannendste was toch de ontmoeting met de gieren, maar in het nachthok was het ook een beetje eng hoor. Ook kochten we nog wat souvenirs. Zo'n dag maakt hongerig en dat komt goed uit, want we gaan regelrecht naar ons "Grand Café BooFoor". We worden er verwacht.



Iedereen koos twee gerechten.

Niessien nam romige Italiaanse tomatensoep en salade pittige kip, uien en paprika.

Nel koos ook de tomatensoep en daarna de salade gerookte zalm en gerookte forel.

Jet wilde ook graag tomatensoep en daarna een schnitzel met frites.

Dan Michael, hij ging voor het vers afgebakken breekbrood met kruidenboter en bieslookroomkaas en nam toen de schnitzel met frites.

Heidi, Theo en Caty kozen natuurlijk ook wat lekkers uit.

Als toetje kregen we Koffie Boofoor met slagroom en vier zoete lekkernijen. Smullen !

We hebben van kwart over zes tot half tien in het restaurant gezeten. Een groot succes !

VRIJDAG: Het is de laatste dag, we gaan weer op huis aan. Half acht staan we op en na de laatste zaken ingepakt te hebben gaan we nog lekker uitgebreid ontbijten. We komen niks te kort, haha. De begeleiders lopen nog te controleren of er niets blijft liggen en Theo brengt alles weer naar de bus. Maar, daarna is er nog een verrassing. Iedereen krijgt een Tendens vakantiediploma. Bij iedereen staat er een persoonlijk woordje op geschreven. Gefeliciteerd! Lieve mensen, het was heel gezellig met jullie. Dank voor jullie vertrouwen in ons en jullie vrolijkheid. We hopen jullie weer eens te zien op een reis van Tendens. Lieve groet van:

Heidi, Theo en Caty.



Tendens Vakanties
Hoefbladlaan 6-12
6841 CD Arnhem
Tel. 026-3392367
www.tendensvakanties.nl



